

Η χιονόμπαλα που ήθελε να γνωρίσει το σχήμα της

3ο Νηπιαγωγείο Τυμπακίου





Μια φορά ήταν μια χιονόμπαλα στο Βόρειο Πόλο που ήθελε να ταξιδέψει.
Κυλίστηκε στο χιόνι, έγινε πολύ γερή και ξεκίνησε το ταξίδι της.

Πέρασε από την Πολωνία,



τη Ρουμανία,



τη Βουλγαρία.



πέρασε στην Ελλάδα και έφτασε στον Πειραιά.



Στο λιμάνι μπήκε σε ένα καράβι που θα ταξίδευε για το Τυμπάκι.



Μόλις έφτασε στο Τυμπάκι βγήκε από το καράβι και έτρεξε στο Νηπιαγωγείο.



Ο Λευτέρης την είδε από το παράθυρο και φώναξε : «Μια χιονόμπαλα στο σχολείο μας»!!



Έτρεξαν όλοι γεμάτοι περιέργεια. Η χιονόμπαλα στεκότανε έξω από την πόρτα.
Της άνοιξαν και ήρθε στην τάξη.



Τα παιδιά της χαμογέλασαν την καλωσόρισαν και αυτή κάθισε μαζί τους στην παρεούλα,
ανάμεσα στους δύο Γιάννηδες.



Της πρόσφεραν κρύο κακάο, παγωμένο νερό και δύο μπισκότα.



Ο Γιάννης έφερε την υδρόγειο σφαίρα να της δείξει ποια διαδρομή έκανε για να φτάσει στο Τυμπάκι και από πόσο μακριά ήρθε.



Έκαναν επανάληψη τα σχήματα και εκείνη τη μέρα έπαιζαν ένα παιχνίδι με τα χρώματα και τα σχήματα.

Τα παιδιά είχαν απλώσει στο πάτωμα όλα τα σχήματα σε όλα τα χρώματα.

« Δώσε μου το κίτρινο τρίγωνο », « Δείξε μου το μπλε τετράγωνο »,
« Δείξε μου το ροζ κύκλο και το πράσινο παραλληλόγραμμο » .



Η χιονόμπαλα παρακολουθούσε με ενδιαφέρον. Άκουσε πολλές φορές την ονομασία κάθε σχήματος.

Σηκώθηκε από τη θέση της κοίταξε όλα τα σχήματα προσεκτικά και ρώτησε με απορία « Εγώ τι σχήμα έχω ; ».



« Δεν μοιάζεις με κανένα από αυτά» είπε ο Μιχάλης.

Πήρε στα χέρια του το τετράγωνο πέρασε το δάχτυλο του γύρω-γύρω και είπε : «Αυτό το σχήμα έχει τέσσερις πλευρές και τέσσερις γωνίες και λέγεται τετράγωνο».



«Αυτό έχει 3 πλευρές και 3 γωνίες και λέγεται τρίγωνο», είπε η Εμμανουέλα.

«Αυτό είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Οι 2 απέναντι πλευρές είναι παράλληλες και ίσες, δεν είναι όμως και οι 4 ίσες μεταξύ τους. Ούτε με αυτό μοιάζεις», είπε η Μαρία.



«Αυτό είναι κύκλος, δεν έχει ούτε πλευρές ούτε γωνίες», είπε ο Βαγγέλης. Η χιονόμπαλα κοίταξε ώρα πολλή τον κύκλο σαν κάτι να την προβλημάτιζε.

Η Αννούλα έφερε έναν καθρέφτη. «Κοίταξε χιονόμπαλα, δες πώς είσαι». Η χιονόμπαλα γύρισε δεξιά, μετά αριστερά, έπειτα γύρω-γύρω, μπροστά στον καθρέφτη. «Δεν είμαι κύκλος. Τι είμαι;»





Κοίταξε τον πίνακα με τις εργασίες των παιδιών, όπου είχαν ζωγραφίσει τη χιονόμπαλα. «Εδώ γιατί είμαι κύκλος;» «Δεν μπορούσαμε να σε ζωγραφίσουμε διαφορετικά. Ξέρουμε όμως πως δεν είσαι κύκλος, γιατί πριν κάνουμε τις ζωγραφιές φτιάξαμε μία μπάλα από βαμβάκι».



Η Νεφέλη έφερε μια κίτρινη μπάλα.
Ο Βιορέλ ένα πορτοκάλι, η Μελίνα
τη **σφαίρα** από το κουτί με τα
στερεά γεωμετρικά σχήματα.

Η Χαρούλα έφερε την υδρόγειο **σφαίρα**.



«Χιονόμπαλα είσαι σφαίρα», είπε ο Γιώργος. «Μοιάζεις με την κίτρινη μπάλα, με το πορτοκάλι, με τον ήλιο. Τον ζωγραφίζουμε κι αυτόν σαν κύκλο, αλλά ξέρουμε πως είναι σφαίρα, όπως όλοι οι πλανήτες, όπως η γη».



«Χιονόμπαλα το λέει και το όνομα σου, είσαι μπάλα από χιόνι»,
είπε ο Γιάννης.



Η χιονόμπαλα κοιτάχτηκε στον καθρέφτη. «Δεν έχω πλευρές, δεν έχω γωνίες, μοιάζω με το πορτοκάλι, την κίτρινη μπάλα, τον ήλιο, τους πλανήτες, τη σφαίρα!»



«Είμαι σφαίρα, είμαι στρογγυλή σαν μπάλα,
είμαι η χιονόμπαλα!» Το πορτοκάλι, η χιονό-
μπαλα, η μπάλα και η σφαίρα κάνανε κύκλο,
κυλούσαν και χορεύανε!



Η χιονόμπαλα κουράστηκε κι άρχισε να ιδρώνει. «Θα λιώσω», ψιθύρισε και την πήρανε τα κλάματα...

Τα παιδιά την έβαλαν τότε στην κατάψυξη του ψυγείου.





Είναι στρογγυλή σαν μπάλα φτιαγμένη από χιόνι κι αν δεν την προσέξεις λιώνει. Τι είναι;

«Είναι η χιονόμπαλα και είναι κρίμα να λιώσει τώρα που ανακαλύψαμε το σχήμα της», είπε ο Γιώργος.



«Πρέπει να γυρίσει στο Βόρειο Πόλο», είπε ο Φάμπιο.
«Είναι ανηφορικά, θα δυσκολευτεί», είπαν κάποιοι. «Ας πάει καλύτερα στο Νότιο Πόλο, θα φτάσει πιο γρήγορα. Για να μη ξεχάσει το σχήμα της, ας πάρει μαζί της και την κίτρινη μπάλα».



«Χιονόμπαλα σ' ευχαριστούμε που ήρθες στο σχολείο μας και μην ξεχνάς. Είσαι **σφαίρα!**»

«Τώρα ξέρω πως είμαι **σφαίρα**, σας ευχαριστώ που μου το μάθατε, θα σας θυμάμαι!».



Η χιονόμπαλα πήρε μαζί της την κίτρινη μπάλα και ξεκίνησαν για το Νότιο Πόλο.

Καλό ταξίδι χιονόμπαλα που είσαι **σφαίρα!**



Γέλος

*Ήταν Γενάρης του 2014 όταν μας επισκέφτηκε στην τάξη η Σχολική μας Σύμβουλος κ.
Νίκη Δεληκανάκη.*

*Συζήτησε με τα παιδιά για τα σχήματα, διασκεδάσαμε μάλιστα με τις περίεργες ερωτήσεις της, αλλά και τις αυθόρμητες απαντήσεις του Γιάννη για το σχήμα της στέγης σπιτιών στις ζωγραφιές, δεν ήταν τρίγωνο, δεν ήταν τετράγωνο, ήταν όμως τριγωνοτετράγωνο!
Σε εκείνη την επίσκεψη μας έδωσε την ιδέα γι αυτό το παραμύθι, «ξέρετε τι σχήμα έχει μια χιονόμπαλα; Ψάξτε για να το βρείτε», μας ενθάρρυνε. «Και αν ερχόταν στην τάξη σας και έβλεπε και την υδρόγειο ...σκαρώστε και ένα μαθηματικό παραμύθι μετά», μας πρότεινε.*

Την ευχαριστούμε θερμά γι αυτήν την ιδέα, καθώς και για τις διορθώσεις & επιμέλεια.

Η ιδέα υλοποιήθηκε στην τάξη μας με τη συμμετοχή όλων των παιδιών:

*Άννα, Εμμανουέλα, Χαρά, Ειρήνη-Νεφέλη, Μελίνα, Βιορέλ, Λευτέρης, Μιχάλης,
Γιάννης Μ., Γιάννης Κ., Μαρία, Βαγγέλης, Φάμπιο, Γιώργος.*

*Η Νηπιαγωγός
Ευτυχία Βαρδουλάκη*

Σχολικό έτος: 2013-14



Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα άδειας.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/>