

Νίκη Δεληκανάκη & Ελίνα Επιτροπάκη

Ο Κύκλος που έψαχνε για ταίρι...

καλοκαιρινό μαθηματικό παραμύθι



4-6
ετών



Σειρά: Μαθηματικά Παραμύθια, Ηράκλειο 2012

Τίτλος: Ο Κύκλος που έψαχνε για ταίρι...

Εκπαιδευτικοί στόχοι: -Μαθηματικά, γεωμετρικά σχήματα, ο κύκλος και οι ιδιότητες του

-Μαθηματικά & Πολιτισμός στο περιβάλλον



Το έργο αυτό είναι υπό της Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα άδειας. Για να δείτε ένα αντίγραφο της άδειας αυτής, επισκεφτείτε <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/>

Το παραμύθι αυτό καταρχήν γράφτηκε με τη συνεργασία της εκπαιδευτικού **Ελίνας Επιτροπάκη** και των νηπίων στην τάξη του **32^{ου} Νηπιαγωγείου Ηρακλείου Κρήτης**, στο πλαίσιο έρευνας δράσης με θέμα «**Μαθηματικά & Λογοτεχνία**», που σχεδιάστηκε και εποπτεύθηκε επιστημονικά από τη **Σχολική Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής Δρ Νίκη Δεληκανάκη**. Η παρούσα διασκευή, σύμφωνα με επιστημονικά και λογοτεχνικά κριτήρια γράφτηκε από τη Νίκη Δεληκανάκη.

Νίκη Δεληκανάκη, Δρ Επιστημών Αγωγής, Ιστοσελίδα: www.delikanaki.gr

Πολλές ευχαριστίες για τις **φωτογραφίες** στους: Μαριάννα Κανδεράκη, Σχολική Σύμβουλο (φωτ. Άγ. Νικόλαος), Μαρία Μπαδιεριτάκη, Σχολική Σύμβουλο (φ. Χανιά), Στέλιο Καλογεράκη, σχεδιαστή γραφικών (φ. Ρέθυμνο), Εύα Ζωγραφάκη, δασκάλα (φ. Ρέθυμνο), Ελπινίκη Περάκη, νηπιαγωγό (φ. Ζάκρος). Οι φωτογραφίες από Φαλάσσαρνα, Ηράκλειο, Μακρύ Γιαλό είναι της Νίκης Δεληκανάκη.



Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας κύκλος... Ποιος ξέρει από πού
ερχόταν, να είχε ξεπηδήσει άραγε από εκείνο το μεγάλο στρογγυλό
βότσαλο στην αμμουδιά*...

*παραλία του Μακρύ Γιαλού νομού Λασιθίου



Του άρεσε να ντύνεται με διαφορετικά χρώματα κι ακόμα του άρεσε να κυλάει. Δεν ήθελε όμως να είναι άλλο μόνος του κι έτσι, αποφάσισε να ψάξει να βρει ένα ταίρι να ζήσουν μαζί.

Έψαξε ανάμεσα στις σχηματόπετρες της παραμυθένιας παραλίας*...

*η φημισμένη παραλία της Κάτω Ζάκρου, νομού Λασιθίου



Έφαξε νωρίς το πρωί ανάμεσα στις βαρκούλες στην πανέμορφη παραλιακή πόλη της βόρειας ακτής*, ανέβηκε και κοίταξε καλύτερα από ψηλά τα γαλιανά νερά...

* Άγιος Νικόλαος νομού Λασιθίου



Ταξίδεψε πιο μακριά, έφτασε στην πλατιά αμμουδιά*... Εκεί συνάντησε την Τριγωνούλα που του άρεσε. Του είπε ότι την είχε φέρει ο αέρας, ξεφεύγοντας από το πανί ενός καραβιού...

- Θέλεις να κυλήσουμε μαζί; τη ρώτησε.

*παραλία Αμμουδάρας Ηρακλείου, νομού Ηρακλείου



Δοκίμασαν... Όμως κατάλαβαν ότι δεν μπορούσαν να κυλήσουν μαζί, έτσι ο κύκλος την αποχαιρέτησε και συνέχισε να ψάχνει...



Ανέβηκε στο μεγάλο κάστρο*, εκεί, ανάμεσα στις καλοχτισμένες πέτρες του, συνάντησε την Τετραγωνούλα, που ήταν πολύ όμορφη. Τεντώθηκε λίγο για να γίνει πιο κομψός και να της αρέσει...

*Κούλες, επιβλητικό ενετικό φρούριο (1523-1540), στην είσοδο του λιμανιού του Ηρακλείου



Αλλά τα προβλήματα δεν άργησαν να φανούν όταν ο Κύκλος θέλησε για άλλη μια φορά να παίξει το αγαπημένο του παιχνίδι, να κυλήσει. Τότε η Τετραγωνούλα του είπε: – Αυτό δεν γίνεται, λυπάμαι, δεν είμαι φτιαγμένη για να κυλάω... Ο κύκλος τότε έφυγε...



Περιπλανήθηκε ξημερώματα σ' ένα γραφικό λιμάνι*... Συνάντησε την Ορθογωνιούλα ανάμεσα στις πόρτες των σπιτιών. Χάρηκε πολύ που τη γνώρισε...

* Ρέθυμνο, το παλιό γραφικό λιμάνι



Αλλά, όταν αργότερα της ζήτησε να κυλήσουν μαζί, αυτή του είπε ότι δεν μπορούσε να κυλήσει. Έτσι, απογοητευμένος ο κύκλος πήρε το δρόμο πάλι...



Έφτασε σ' άλλο λιμάνι*, στάθηκε στο παγκάκι απέναντι από τον ψηλό πέτρινο φάρο, θαύμασε τα σχήματα του... Ύστερα, κοίταξε τριγύρω και συνέχισε ψάχνοντας ...

*Χανιά, το παλιό λιμάνι με τον επιβλητικό Φάρο (από το 1600 περίπου)



Τελικά, κατά τη δύση του ήλιου, στην παραλία της Ξακουστής αρχαίας πόλης*, συνάντησε την Κυλινδρούλα. Ξεπρόβαλε πίσω από ένα θάμνο, κοντά στα αρχαία ερείπια... Του φάνηκε διαφορετική από τα άλλα σχήματα και πολύ-πολύ όμορφη...

-Θέλεις να κυλήσουμε μαζί; τη ρώτησε.

*Φαλάσσαρνα, αρχαία φημισμένη πόλη (370 π.Χ.) στα Βδυτικά παράλια της Κρήτης



-Ναι!! Είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι! απάντησε εκείνη.

Κι έτσι, ο Κύκλος και η Κυλινδρούλα είδαν ότι ταίριαζαν πολύ κι αποφάσισαν να κυλήσουν μαζί στη ζωή...

Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!



Ακολουθώντας τα σχήματα και την κουλτούρα των ανθρώπων στο πέρασμα των αιώνων...