

280 Νηπιαγωγείο Ηρακλείου

Χελιδόνι έρχεται...





Σειρά: Τα Μαθηματικά Παραμύθια μας

Τίτλος: Χελιδόνι έρχεται

Μαθηματικό πεδίο: αριθμός, αριθμ. πράξη πρόσθεσης (εντός δεκάδας)

Σχ. έτος: 2011-2012



Το έργο αυτό είναι υπό της Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα άδειας. Για να δείτε ένα αντίγραφο της άδειας αυτής, επισκεφτείτε <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/>

Το παραμύθι αυτό γράφτηκε με τη συνεργασία της εκπαιδευτικού **Αντωνίας Κωνιού** και των νηπίων στην τάξη του **28^{ου} Νηπιαγωγείου Ηρακλείου**, στο πλαίσιο ερευνητικής εφαρμογής με θέμα «**Μαθηματικά και Λογοτεχνία**», υπό την επιστημονική επιμέλεια της **Σχολικής Συμβούλου της 19^{ης} Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας Δρος Νίκης Δεληκανάκη**.

Νίκη Δεληκανάκη, Δρ Επιστημών Αγωγής

Ιστοσελίδα: www.delikanaki.gr

Χελιδόνη έρχεται.....

Η οικογένεια των χελιδονιών ετοιμαζόταν να επιστρέψει πίσω στη φωλιά της. Το ταξίδι από την Αφρική στην Κρήτη ήταν μακρύ και έπρεπε να φτάσουν στην ώρα τους για να μεταφέρουν το μήνυμα του ερχομού της άνοιξης. Ο πατέρας χελιδόνος μαζί με τη γυναίκα του και τα 3 τους χελιδονάκια ήταν έτοιμοι. Τα χελιδονάκια είχαν εξασκηθεί στο πέταγμα και τα φτερά τους ήταν μεγάλα και δυνατά. Η μεγάλη μέρα είχε φτάσει, θα ταξίδευαν όλα τα χελιδόνια μαζί για να προσέχουν το ένα το άλλο. Ο χελιδόνος μπήκε στο δωμάτιο να σηκώσει τα χελιδονάκια για να φύγουν « Σηκωθείτε δε θα προλάβουμε όλοι είναι έτοιμοι, Νούλη ξύπνα πρέπει να αποχαιρετήσεις και τους φίλους σου, φεύγουμε.....»



Ο Νούλης δεν ήθελε να φύγει και να αφήσει τους φίλους του, τον Τάκη το ελεφαντάκι και τη Νίτσα τη μαϊμουδίτσα . Πέταξε προς τη ζούγκλα για να τους συναντήσει. Πήγε στο μεγάλο καταρράκτη και βρήκε τον Τάκη να παίζει με το νερό. Η Νίτσα ήταν ανεβασμένη σε ένα μεγάλο φοίνικα και πέταγε καρύδες στο χώμα. « Παιδιά ήρθα να σας αποχαιρετήσω, θα ξαναέρθω το φθινόπωρο. » είπε λυπημένος. « Μη στενοχωριέσαι φίλε, έλα να κάνουμε μερικές βουτιές και φεύγεις μετά. » του είπε ο Τάκης.



Ο Νούλης άρχισε τα παιχνίδια, έπαιρνε φόρα από ψήλα και βουτούσε στο νερό, καθόταν στην προβοσκίδα του Τάκη και κολυμπούσαν παρέα. Ύστερα από ώρα πείνασαν, έκατσαν με τη Νίτσα που είχε 3 καρύδες για να τις φάνε παρέα. Έπειτα ξάπλωσαν κάτω από τον καυτό ήλιο και τους πήρε ο ύπνος. Κάποια στιγμή ο Νούλης ξύπνησε τρομαγμένος, « Παιδιά ξυπνήστε πρέπει να φύγω δε θα προλάβω. » τους χαιρέτησε βιαστικά και άρχισε να πετά γρήγορα για το σπίτι του.



Όταν έφτασε ήταν ήδη αργά, όλα τα χελιδόνια είχαν φύγει, μαζί και η δική του οικογένεια. « Μα πώς έγινε αυτό; Με ξέχασαν; Τώρα τι θα κάνω; Εγώ φταίω, ξεχάστηκα με το παιχνίδι. » έκατσε σε μια άκρη και άρχισε να κλαίει. Ξαφνικά, άκουσε μια φωνή « Γιατί κλαις μικρέ;» Ήταν ο Αργός ο πελαργός που πάντα αργούσε. Ο Νούλης του εξήγησε τι είχε συμβεί. Ο Αργός τον άκουσε και του είπε αργά « Νούλη.....μη στενοχωριέσαι.....θα ταξιδέψουμε παρέα...»



Έτσι και έγινε ο Νούλης ο χελιδνούλης και ο Αργός ο πελαργός ξεκίνησαν. Πετούσαν πάνω από την έρημο, όταν ο Νούλης είδε από ψηλά έναν άνθρωπο με κάτι παράξενα ζώα 2 μεγάλα και 2 μικρά που είχαν καμπούρες. « Τι είναι αυτά τα ζώα; Δεν τα έχω ξαναδεί. » ρώτησε τον Αργό. « Αυτές είναι καμήλες.... τα πλοία της ερήμου..., τις λένε έτσι... γιατί μόνο αυτές.. μπορούν να περάσουν την έρημο. Στις καμπούρες τους.. έχουν νερό.. για να αντέχουν τη δίψα. » « Πού πάνε; » ρώτησε ο Νούλης. « Πάνε...στην όαση , κοίτα εκεί... πέρα μακριά. »



Ο Νούλης κοίταξε εκεί που του έδειχνε ο Αργός και είδε μια λιμνούλα , που στη μια της πλευρά είχε 3 ψηλούς φοίνικες και στην άλλη 2 πιο χαμηλούς. « Εκεί... θα σταματήσουμε να ξεκουραστούμε...» του είπε ο Αργός. Ξανακοίταξε την οικογένεια των καμήλων και θυμήθηκε τη δική του οικογένεια, στενοχωρήθηκε, αν δεν είχε αργήσει τώρα θα ταξίδευαν όλοι μαζί. Ο Αργός κατάλαβε τη λύπη του Νούλη, « Μικρέ μη λυπάσαι.. σύντομα θα δεις και εσύ τους δικούς σου.» του είπε.



Την άλλη μέρα ξεκίνησαν πολύ πρωί, στο τέλος της ερήμου ο Νούλης είδε κάτι που του έκανε μεγάλη εντύπωση. « Πώπω τι μεγάλη λίμνη είναι αυτή; » φώναξε ενθουσιασμένος! « Δεν είναι λίμνη...είναι θάλασσα η Μεσόγειος...πρέπει να την περάσουμε.. για να φτάσουμε στην Κρήτη.



Ο Νούλης κοίταζε κάτω το νερό όταν είδε να βγαίνει κάτι μέσα από αυτό. « Αργέ, κοίτα τι είναι αυτά;» είπε ο Νούλης. « Αμάν! μικρέ... με έχεις τρελάνει στις ερωτήσεις...δελφίνια είναι... » είπε γελώντας ο Αργός. Ο Νούλης σώπασε και παρατηρούσε τα δελφίνια να παίζουν με τα κύματα, ήταν 2 μεγάλα και 4 πιο μικρά. Θυμήθηκε τους δικούς του φίλους και τα παιχνίδια τους .



Ξαφνικά είδε κάτι μαύρο να πετάει προς το μέρος του ήταν μακριά και δεν μπορούσε να καταλάβει τι ήταν. Όταν πλησίασε το πουλί η χαρά του ήταν απεριγράπτη. Ο πατέρας του είχε γυρίσει. Ήταν τόσο χαρούμενοι που ξαναβρέθηκαν. Ο πατέρας του τον αγκάλιασε και του εξήγησε ότι νόμιζε πως ο γιος του πετούσε μαζί με την ομάδα των μικρών χελιδονιών και όταν κατάλαβε ότι ο Νούλης είχε μείνει μόνος πίσω άφησε την ομάδα και γύρισε για να τον βρει. Το μικρό χελιδόνι ζήτησε συγνώμη για την αργοπορία του και συνέχισαν μαζί με το πατέρα του και τον Αργό το ταξίδι.



Πέταγαν ακόμα πάνω από τη Μεσόγειο όταν το χελιδνάκι είδε από μακριά ένα μικρό νησάκι, που κοντά του υπήρχαν κάτι ανοιχτά κουτιά με πανιά και ανθρώπους. « Τι είναι αυτά; » ρώτησε τον πατέρα του. « Είναι βάρκες με αυτές οι άνθρωποι ταξιδεύουν στη θάλασσα. » του απάντησε « Και τι είναι αυτά που ρίχνουν μέσα στη θάλασσα; » ξαναρώτησε ο Νούλης. « Δίχτυα, με αυτά πιάνουν ψάρια για να τα φάνε. » Οι βάρκες του άρεσαν πάρα πολύ ήταν 2 κόκκινες και 1 κίτρινη.



Μετά από λίγο πέρασαν το νησάκι και μπροστά τους είδαν το μεγάλο νησί της Κρήτης είχαν φτάσει. Ο Νούλης βιαζόταν να συναντήσει τη μητέρα του και την οικογένειά του που ήταν ήδη εκεί. Πετούσαν πάνω από τη μεγάλη πόλη το Ηράκλειο, ο Νούλης είχε τόσες ερωτήσεις να κάνει για το κάστρο, τα τείχη, τα σπίτια, αλλά δεν βιαζόταν, θα έμενε εκεί μέχρι το φθινόπωρο, είχε χρόνο για να μάθει τα πάντα.



Τέλος





$$2 + 2 = 4$$

2 μικρές καμήλες και 2 μεγάλες περπατάνε στην έρημο.
Πόσες είναι όλες μαζί οι καμήλες που περπατάνε εκεί;



$$4 + 2 =$$

4 μικρά δελφίνια και 2 μεγάλα δελφίνια παίζουν με τα κύματα της θάλασσας. Πόσα είναι όλα μαζί τα δελφίνια που παίζουν εκεί;



$$2 + 1 =$$

2 χελιδόνια και 1 πελαργός πετούν στον ουρανό και συζητούν.
Πόσα είναι όλα μαζί τα πουλιά που πετούν εκεί πάνω;



$$1 + 2 =$$

1 βάρκα χωρίς δίχτυα και 2 βάρκες με δίχτυα πλέουν στη θάλασσα. Πόσες είναι όλες μαζί οι βάρκες που πλέουν;

Ψάξτε σε κάθε σελίδα και θα βρείτε ακόμα κι άλλα αριθμητικά προβλήματα!