

στο νηπιαγωγείο Ηρακλείου  
Κρήτης

Ο Γάμος της κυρίας

Χάρτας και του κυρίου

Αξού



**Σειρά:** Τα Μαθηματικά Παραμύθια μας

**Τίτλος:** Ο γάμος της κυρίας Χάρτας και του κυρίου Αετού

**Μαθηματικό πεδίο:** γεωμετρικά σχήματα (σύνθεση, ανάλυση)

**Σχ. έτος:** 2011-2012



Το έργο αυτό είναι υπό της Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα άδειας. Για να δείτε ένα αντίγραφο της άδειας αυτής, επισκεφτείτε <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/>

Το παραμύθι αυτό γράφτηκε με τη συνεργασία της **εκπαιδευτικού Ειρήνης Σολακάκη** και των νηπίων στην τάξη του **57<sup>ου</sup> Νηπιαγωγείου Ηρακλείου**, στο πλαίσιο ερευνητικής εφαρμογής με θέμα «**Μαθηματικά και Λογοτεχνία**», υπό την επιστημονική επιμέλεια της **Σχολικής Συμβούλου της 19<sup>ης</sup> Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας Δρος Νίκης Δεληκανάκη**.

Νίκη Δεληκανάκη, Δρ Επιστημών Αγωγής

Ιστοσελίδα: [www.delikanaki.gr](http://www.delikanaki.gr)





Η κ. Χάρτα ήταν μια όμορφη χαρταετίνα, που ζούσε στη συννεφένια Συννεφούπολη. Της άρεσαν πολύ τα ταξίδια. Έτσι, μια μέρα αποφάσισε να βγάλει ένα εισιτήριο, για να ταξιδέψει με το αεροπλάνο. Έφτιαξε λοιπόν τη βαλίτσα της και κλείδωσε το σπίτι της.



Μετά από πολλές ώρες ταξίδι, έφτασε στον Καναδά, στην πόλη Μόντρεαλ. Μόλις προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο, έψαξε να βρει ένα ταξί για να την πάει στο ξενοδοχείο της. Τελικά βρήκε ένα. Ο οδηγός κατέβηκε, έβαλε πίσω τη βαλίτσα κι άνοιξε την πόρτα στην κ. Χάρτα.





- Περάστε, κυρία μου, της είπε με ευγένεια. - Σας ευχαριστώ πολύ, απάντησε αυτή.- Πού θέλετε να σας πάω; ρώτησε πάλι με ευγένεια ο οδηγός.- Λέω πρώτα να κάνω μια βόλτα στην ωραία σας πόλη και μετά να πάω στο ξενοδοχείο μου, είπε η κ. Χάρτα. - Όπως επιθυμείτε κυρία μου, απάντησε με σοβαρότητα ο οδηγός. Και ποιο είναι το ξενοδοχείο σας; - Λέγεται Τομολίπι.



Η κ. Χάρτα εντυπωσιάστηκε από τη συμπεριφορά του οδηγού και τον ρώτησε να της πει τ' όνομα του. - Ονομάζομαι Αετός, της απάντησε. Η κ. Χάρτα έκλεισε ένα ραντεβού με τον κ. Αετό για την άλλη μέρα, για να την πάει σ' ένα μουσείο. Μετά από μερικές βόλτες, συμπάθησαν τόσο πολύ ο ένας τον άλλο, που έγιναν αχώριστοι φίλοι.



Και μέχρι να τελειώσουν οι διακοπές της κ. Χάρτας, είχαν αγαπηθεί πάρα πολύ. Τόσο πολύ, ώστε αποφάσισαν να παντρευτούν. Και πραγματικά, στο άψε-σβήσε παράγγειλαν το νυφικό, το κοστούμι του γαμπρού, τα παπούτσια, έκλεισαν την εκκλησία, βρήκαν κέντρο για το τραπέζι κι έστειλαν τις προσκλήσεις.





Και να, έφτασε η μεγάλη μέρα. Η νύφη ήταν χαρούμενη και πανέμορφη σαν πριγκίπισσα και ο γαμπρός κούκλος και πολύ ωραίος.

- Τέτοιο γάμο είχαμε να δούμε πολλά χρόνια, έλεγαν όλοι.





Μετά την εκκλησία πήγαν στο κέντρο για να φάνε, να χορέψουν, να γλεντήσουν και να ευχηθούν στο καινούριο ζευγάρι. Οι καλεσμένοι ήταν τόσοι πολλοί, που για να χωρέσουν, ο διευθυντής του κέντρου είχε γεμίσει το χώρο με τραπέζια, ενωμένα μεταξύ τους, σε εξάγωνα.



Κάποια στιγμή σηκώθηκαν να χορέψουν η νύφη με τις φίλες της, σχηματίζοντας μια λαχταριστή πίτσα!



Σηκώθηκε και ο γαμπρός να χορέψει με τους φίλους του, φτιάχνοντας ένα λαμπερό άστρο!





Στο τέλος, ήρθε η ώρα να χορέψει και το ζευγάρι. Χόρεψαν πραγματικά τόσο ωραία κι έκαναν ένα σωρό ωραίες φιγούρες και σχήματα στην πίστα! Όλοι τους χειροκρότησαν δυνατά!



Έπειτα, αγκαλιάστηκαν κι έδωσαν ένα φιλί. Τότε όλοι είδαν πόσο ωραία είχαν ταιριάξει. Η κ. Χάρτα ήταν ακριβώς τόση όσο ο μισός κ. Αετός!

Χάρτα + Αεζός = Χαρταεζός



Σε εννέα μήνες γεννήθηκε το μικρό τους. Η νονά του, η κ. Συννεφούλα και ο νονός του, ο κ. Σύννεφος, μόλις το είδαν, εντυπωσιάστηκαν από την ομορφιά του. Και επειδή είχε πάρει τη μισή ομορφιά του πατέρα του και τη μισή ομορφιά της μητέρας του, το ονόμασαν Χαρταετό.





Κι έτσι έγινε μια ωραία και χαρούμενη οικογένεια, πολύ ευγενική, που ταξίδευε συχνά και ζούσε πολύ καλά! Κι εμείς βέβαια ακόμη καλύτερα!